

Stollenbikken

Op tafeltjes bij veel gezinnen staan al weer wekenlang de schaaltes met gekleurde eitjes op tafel. De Paasdagen komen.

Bij veel mensen is de oorsprong van “Pasen” niet bekend.



Bij “Generaal Michaëlis” is de jaarlijkse traditie van “stollenbikken” wel bekend.

Paaszaterdag 20 april zijn jullie welkom om bij de koffie, de thee van de stol te genieten

Vanaf 10.30 uur

De clubhuiscommissie